

## Månadsbrev mars 2017



Nu börjar vårkänslorna att spira! Dagarna blir ljusare snabbare och solen börjar visa sig och det är några plusgrader på dagen. Det innebär bl.a. att vår gård är blöt och sandig! Därför viktigt att ni ser över extrakläder, vantar, galonkläder, stövlar m.m. Men vi får försöka göra det bästa av det. Smutsiga kläder betyder att barnen haft roligt på gården!!! ☺

**Båten** har som sagt jobbat aktivt med barnrådet nu i ett par veckor och barnen har anammat syftet med aktiviteten. De använder sig mer och mer av orden samarbete och majoritet. Vi har pratat mycket om att det ibland inte blir den aktiviteten som man själv har röstat på och barnen "köper" det. De vet att det är majoritetens beslut som avgör vilken aktivitet det blir.

Vi har även fokuserat och pratat om allemansrätten, vad det är och vad det betyder. De är jätteduktiga och har full koll vad man får göra/icke göra ute i naturen. Vi har även sett en film (med barn som skådespelare) som på ett tydligt sätt visar vad vi har pratat om när det gäller allemansrätten. Vi planerar att gå till skogen och gräva ner olika material för att se vad som händer, spännande! Det går även ihop med vårt arbete kring sopsortering. Fråga gärna era barn hemma om detta, lovar att ni kommer bli imponerade över allt de kan.

**Tåget** jobbar vidare med de mäktiga fem. Vi har nu börjat utforska det Lutande planet. Vi läser boken som handlar om Lutande planet och illustrerar den på olika sätt, så konkret som möjligt. Bussintresset håller i sig och vi har börjat tillverka bussar med de äldsta barnen på Tåget. Bussarna får vi användning för när vi ska utforska det Lutande planet bl a. Babblarna träffar barnen lite då och då under veckan i olika sammanhang bl a i prat om känslor. Nu i mars kommer vi att välkomna tre nya barn till Tåget.

Vi har ett Apt inplanerat **den 27 mars**, förskolan stänger kl **16.00** den dagen.

Då vi anpassar personalschema och organiserar oss personalmässigt efter era barns placeringstider är det mycket viktigt att ni hämtar enligt schematiden. Skulle ni bli försenade är det viktigt att ni meddelar oss på förskolan. Om ert barn är sjukt eller ledigt är det bra om ni försöker meddela oss senast 7.00 på morgonen. Dels för att vi ska kunna beställa rätt antal matportioner till lunchen. Men även för planering av dagens verksamhet.

Nu ser vi fram emot en härlig vår!!!  
Med vänlig hälsning pedagogerna på Folkasbo Förskola