



Månadsbrev september

Nu har det blivit höst med kallt på morgonen och lite varmare på dagen. Det blir mycket kläder att ta med hit för er men svårt då det är så kallt på förmiddagen för att sen bli varmare under dagen och det kräver byten av kläder.

Vi skulle vilja att ni tänker på att stänga grinden på framsidan efter er och haka på haspen så att det inte sker en olycka då något barn kan smita ut på framsidan och råka få upp grinden till parkeringen.

Vi har satt upp skyltar bakom Hajens entrédörr att era barnvagnar inte ska stå där. Det är för att det är utrymningsvägar och inget får blockera dörren.

Om någon av barnen ska vara lediga under höstlovet så meddela det i tid så vi vet och kan planera för det.

Vi kommer snart att erbjuda er att ha ett utvecklingssamtal och vi kommer att lägga ut tider på förslag till er. Är det ingen tid som passar Er så prata med någon av oss så ordnar vi det. Inför utvecklingssamtalet kommer vi att skicka med en lapp som ni ska titta på tillsammans med era barn för att sen ta med det till samtalet.

Vi kommer att ha luciafirande 12/12 14.30-16.00 i Filadelfiakyrkan som ligger granne med vår förskola. Luciatåg och fika efter. Alla tar med sin egen fikakorg. Föräldrar, mor/farföräldrar etc är välkomna att vara med.

Krokodilen

Vi har lite förändringar på Krokodilen. Tuva har slutat hos oss och flyttat till Tanzania och tre andra barn har/ska börja hos oss. Vi blir då 14 barn på Krokodilen. Marina har börjat hos oss i stället för Malin som arbetar på Hajen denna termin. Vi hälsar även Jennica välkommen som ny resurs i arbetslaget.

Vi har en härlig grupp barn som är fulla av nyfikenhet och energi. Vi leker mycket och i samspelestunderna får de nya barnen chans att lära känns oss och miljön här på Krokodilen. På samlingarna sjunger vi mycket och pratar om dagar och årstider. Vi har lite olika teman på samlingarna och vi väver in svenska, matematik, teknik, djur och natur. Vi har inte varit i skogen så mycket som vi velat eftersom vi har haft många vikarier men har då valt att gå på promenad eller vara kvar på gården i stället. Vi har trots det pratat om naturen och plockat löv, kottar barr mm som vi sen laminerat och satt upp på väggen. Vi har även gjort naturtavlor av gips.

Vi arbetar mycket med våra sinnen och upptäcker vår omvärld genom att känna, lukta, titta och lyssna tex. Vi känner att barren är vassa, vi luktar på svamparna, tittar på bladens färg och form samt lyssnar på flygplanet som flyger i luften eller fåglarna som kvittrar, vinden som blåser osv.

Vi använder mer och mer *tecken som stöd* i verksamheten och vi ser med glädje att barnen tecknar mer och mer vilket stärker deras sätt att kommunicera. Vi sätter upp några av de tecken vi använder på väggen i vår hall. Ni kan även se vår hemsida för länktips för teckenstöd.

Vi arbetar mycket med skapande och teknik, därför önskar vi lite material att arbeta med. Skicka gärna med tomma keso och creme fraich burkar, toa-och hushållsrullar, barnmatsburkar eller annat material som ni tror vi kan använda!!

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans med era barn!

Hajen

Vi skulle önska att få glasburkar, då gärna barnmatsburkar om ni har hemma

Vi saknar en liten grön/gul John Deere traktor. Vi har nyligen köpt dom och de blev väldigt populära att leka med. Ni kan titta lite extra så inte något barn fått med den hem för de är små och slinker gärna ner i fickorna för att de tänkte leka med dom efter en stund igen och kan då glömmas bort.

Vi går till skogen på torsdagar och då delar vi in Hajen i två grupper så vi går till varsin skog och har olika aktiviteter och sen skiftar vi grupp så att alla får vara på bägge ställena. Den ena gruppen har bl.a plockat så många löv som de är år och klistrat löven på ett papper och skrivit siffran hur många år de är. De har också sjungit björnen sover och pratat om vad man gör om man möter en björn.

Den andra gruppen har plockat blåbär och visat med dom hur många år de är. Sen har vi tittat på svamp och pratat om att vi inte får bryta av friska grenar i skogen. Vi får bara ta de grenar som ligger på marken. Sen har vi gjort spindelnät med hjälp av siffror och garnnystan. Alla står i en ring och får varsin siffra. Sen ska den som har siffran ett hålla i änden på garnnystan och gå visare till siffran två, tre osv till alla håller i garnet. Blir då ett fint spindelnät.

Ibland går vi till skogen med hela gruppen tillsammans och denna gång när vi hade ätit vår matsäck och skulle ta "trollstigen" hem satt det ett stackars troll vid en sten och frös. Vi gick fram för att titta och då såg vi att han hade en ryggsäck med sig och ett meddelande skrivet. Så här skrev han:

Hej på er allihopa!!!

Trollskogen 26 sept 2013

Åh, va bra att just ni hittade mig. Jag heter *Trolls* och har bott här i skogen hela sommaren. Nu börjar det bli kallt och blåbären börjar ta slut. Härom veckan såg jag Er när ni gick på trollstigen men då vågade jag inte ropa på Er. Det skulle vara sååååå roligt om jag fick följa med Er hem. Får jag det? Jag tänkte i så fall att jag först kunde bo hos Er på förskolan och sen vill jag följa med Er barn hem och bo hos Er från torsdag ena veckan till tisdag veckan därpå. Vi kanske kan dra namnlappar och se vem som står på tur. Då får ni turas om allihopa...och när jag är hemma hos Er kan vi skriva lite i min trollbok vad vi gjort.

Trollpussar & Trollkramar

Trolls

Ni får gärna titta på Trolls nu under veckan. Barnen har bäddat till honom i en kartong över vår stövelhylla med madrass, täcke, halsduk, strumpor och sånt Sen kommer han att få följa med ett barn i taget varje vecka för att se hur ni bor och vad barnen gör när ni inte är på dagis.

Vi kommer också att skicka med en engångskamera tillsammans med Trolls så kanske Ni föräldrar kan hjälpa till att ta ETT kort på ert barn och Trolls i en situation som de gör, tex en lek.

Tack för er hjälp!

Det händer på Gläntan:

Föräldramöte 15/10 17.30-19.00

Förskolan stängd 28/10

Apt 5/11 Stänger kl 16.00

Öppet hus 19/11-21/11