



Månadsbrev April

Hej! Senaste tiden har verkligen bjudit på Aprilväder med både sol och regn. Tänk på att ha kläder för alla väder tillgängliga för era barn.

I våra hallar sitter det nu uppe lapp angående klämdagen den 6 maj. Meddela oss om ert barn är ledigt eller behöver omsorg och isåfall vilken tid. Eventuellt sker sammanslagning mellan förskolorna i Pålsboda denna dag.

Nästa torsdag den 28 april har vi leksaksdag på förskolan och även pyjamasdag. Då får barnen ha pyjamas med sig/på sig och ta med en leksak. Detta är ett önskemål från barnen som kommit upp på barnrådet.

Senast 29 april ska lappen med barnens sommarledighet vara inne.

Förra veckan hade vi kulturvecka på förskolan. Barnen fick prova på att dansa hip hop, Bollywood och arabisk dans. Vi sjöng sånger på olika språk. Amerikanska pannkakor och engelsk frukost smaskade vi i oss. Hajenbarnen och de äldsta Krokodilenbarnen provade att äta på golvet vid ett lunchtillfälle under veckan. De hajar som ville fick även äta med händerna. I samband med detta pratade vi om att man äter på golvet i vissa länder och att en del dessutom äter med händerna eller med ett bröd. Barnen fick smaka det indiska brödet chapati. Vi pratade också om hur man bor på olika ställen i världen och vi tittade på bilder av hur hus kan se ut och vilket material de kan byggas av. Barnen fick känna på olika material: lera, gips, tegel, trä m.m. Hajarna fick bygga ett hus i saltlera och rita hur deras egna hus ser ut. En dag hade ju barnen matsäck med sig och då uppmärksammade vi att det inte är i så många länder som barn får gratis skolmat utan de får ta med sig matsäck varje dag. Hajarna åt sin matsäck i kojor som de tidigare byggt i skogen. Krokodilerna gick till "gräsplätten" och lekte och åt sin matsäck.

Vi har haft Barnråd och tog då upp frågan om vi skulle ha kulturvecka igen vad skulle de vilja göra då och att de tillsammans med er föräldrar kanske har någon bra idé till det. På barnrådet kom det upp önskemål om att barnen vill ha godisdag. Vi förklarade att vi inte kan ha en dag när vi äter en massa godis eftersom vi inte vill ge barnen för mycket socker. Men vi gav förslag på annat typ av "godis" som vi kan äta, tex grillade bananer med choklad i. Det kom även upp önskemål om att barnen vill byta matplatser och på båda avdelningarna har detta skett.

Vi kommer inte att gå på någon utflykt till Falla äng nu i vår som vi brukar göra men den 10 maj grillar vi på gården istället för att äta lunch inne.

Vi vill återigen inbjuda er till Vårfest den 19 maj kl. 16-18. Alla medtar det de vill äta. Vi tänder grillen så möjlighet finns att grilla. Barnen kommer sjunga och vi ska tacka av våra blivande förskoleklassbarn. Vi kommer ha vernissage, bildspel m.m på våra avdelningar som ni är välkomna in att titta på. Meddela oss om ert barn inte kommer att vara med eller om ni föräldrar inte kan vara med så vi vet vilka barn vi ska ordna fika/matsäck åt.

Krokodilen

Vi har fått en ny kompis, Edvin, som började hos oss i början av april så nu är vi 14 Krokodiler.

Vi har pysslat och målat olika saker till vår vernissage vid vårfesten. Vi sjunger mycket och just nu är det sånger till vårfesten. Vi har tagit en promenad till återvinningsstationen och kastat plast- och pappförpackningar. Vädret har ju varit skönt så vi har varit ute både förmiddag och ibland även efter lunch.

Hajen

Under vår kulturvecka så kom ett barn med idén att vi kan skänka kläder till fattiga barn som inte har så mycket kläder som vi har. De som vill får ta med ett plagg (ett plagg per barn) så ska vi gå och lämna det på återvinningsstationen nästa vecka så att det skänks vidare. Försök ta med på tisdag så får vi se vilken dag vi går iväg. Vi har varit och tittat i vilka insamlingslådor vi ska lägga dem i.

Barnen har stort intresse för kojor och de bygger gärna kojor både inne och ute. Vi pratade ju om husmaterial i samband med kulturveckan och kommer att prata lite mer om konstruktion framöver. Detta med deras kojintresse som utgångspunkt.

Vi har läst kapitelböcker om ”Megakillen” den senaste tiden. ”Megakillen” är en pojke som heter Melker men klär ut sig till superhjälte och hjälper människor med olika saker.

Vi har varit ute mycket senaste veckorna och hoppas få fortsätta vara det nu när det blir allt varmare.

Hälsningar från

Sara, Linnea, Ann-sofie, Christina, Marina, Anne-Marie, Åsa och Ulrica.

Detta händer på Gläntan:

12 maj Förskolan stänger kl. 16.00. Personalen har APT

19 maj Vårfest 16-18

13 juni Förskolan är stängd. Barnen har kompetensutvecklingsdag.