

Minnesanteckningar Hajen

20121003

Just nu har vi 19 barn här på Hajen. Lite mindre än hälften av barnen är allmänna förskolebarn och är här tisdagar-torsdagar kl. 8-13. Dessa tider har vi ungefär full barngrupp. Övriga tider under veckan något färre. Det är en del rutiner under våra dagar men vi försöker få till mycket tid för fri lek och barnens inflytande. Vi vill lyssna in barnen och låta dem få leka och vara kreativa på olika sätt. Vårt målrum är alltid öppet och barnen erbjuds flera olika material. Vi uppmuntrar dock barnen till att tänka på att det ska räcka till alla och vi försöker få dem att ha en idé vad de vill göra och sedan genomföra det med det material som de tycker passar. Vi skulle vilja få in barnen i tänket att göra en ritning först. Vi erbjuder även organiserat pyssel på olika nivåer så att det kan passa barn i olika åldrar. Varje dag har vi samling där vi sjunger, berättar sagor, klappramsor m.m. Samlingarna skapar en vi-känsla och alla får vara delaktiga. I samband med samling äter vi frukt. Det är utelek varje dag. På tisdagar har vi våra tisdagsgrupper som vi pratade om på den gemensamma delen av föräldramötet.

På onsdagar är det gymnastik för barnen födda 2007 och det är Camilla och Ann-sofie som är med barnen då. Vi försöker följa barnens önskningsom vad de vill göra. Vi leker lekar, tar fram redskap, har bollstationer m.m. Vi ska försöka "skola in" 08:orna på gympan också. Vi kommer erbjuda ett barn i taget av dem att följa med. Vi pratar med er föräldrar om det innan. Man behöver kunna vara ganska självständig med av- och påklädning när man följer med och detta måste vi träna mer på. Efter gymnastiken äter vi i matsalen och det tycker barnen är spännande. Men ibland är det svårt att bära brickan och vi får ofta hjälpa barnen med glaset.

Barnen födda -08 och -09 är kvar på Gläntan med Sara och Anne-Marie på onsdagar. Vi är själva på gården och leker eftersom Krokodilerna är till skogen. Vi brukar kunna ta lite extra tid på oss i hallen och träna på påklädning. Innan lunch brukar vi leka någon lek (ex. hunden och benet), läsa bok men vi har också gympat lite. Provat på kullerbyttor på madrass, gå baklänges, hoppa på ett ben, härma djur.

På torsdagar arbetar vi med materialet Stegvis som ska främja barnens sociala och empatiska förmåga. Barnen delas in i tre grupper och vi har hand om varsin grupp. De barn som är födda -09 har Stegvis tillsammans med Åsa och de 09:or som går på Krokodilen. Vi har hittills arbetat med bilder föreställande ett barn som är glad, ett som är ledsen och en som är arg. Vi diskuterar med barnen hur vi kan se att flickan på bilden är ledsen, hur vi känner oss när vi är ledsna osv.

Vi försöker gå till skogen när verksamheten tillåter. Häromveckan gick på en promenad för att plocka kastanjer hemma hos ett av barnen och sen ville de gå till skogen så då gjorde vi det. Där samlade vi löv och lekte.

Vi försöker dokumentera det barnen gör och lär sig genom att fota händelser och tillfällen. Sedan visar vi bilderna och pratar om dem. Vi vill få in barnen i ett tänk gällande vad de lär sig och om det är något de vill lära sig osv. Det är ett arbete under ständig process. Barnens portfoliopärmar kommer så småningom att förenklas då de tar mycket tid att arbeta med så just nu prioriteras de inte riktigt. Vi försöker vara flitiga med att skriva i vår almenacka i hallen vad vi gör om dagarna, ha aktuella bilder i fotoramen och ni är alltid välkomna in och titta på våra väggdokumentationer.

Vi har en ganska stor tjejgrupp födda -07 där det pågår en del konflikter genom utslutning och hårda ord. Vi kommer att få besök av vår specialpedagog som ska hjälpa oss att titta på vad vi kan göra som pedagoger och i vår miljö för att förbättra det hela.

Vi kommer inom kort börja erbjuda er utvecklingssamtal. //Camilla, Ann-sofie, Sara & Anne-Marie