

# Månadsbrev januari 2013

Nu har det blivit ett nytt år och vi välkomnar alla barn och föräldrar till vårterminen 2013. Vi har skolat in några nya kompisar hos oss nu. Vilija och Amanuel på Hajen och Kristoffer på Krokodilen. Samtidigt har Greta och Viktor flyttat från Krokodilen över till Hajen nu efter jul.

På tisdag 29/1 drar vi igång med våra tisdagsgrupper igen. Vi har ändrat lite i grupperna så nu har Åsa språk, Ann-Sofi mattelek, Anna bild, Camilla drama och rörelse, Malin musik och Ann-Britt teknik.

Sen vill vi också värna till er som kommer och lämnar och hämtar era barn att ta på skoskydd och att barnen tar av sig sina skor på mattan så slipper det bli så blött och lerigt för era barn att gå i.

Sen har vi under hösten fått seriekopplade brandlarm installerat på Gläntan så ni kommer nog att få höra av era barn när vi har brandövningar



På krokodilen håller vi på och uppdaterar lägenheten med utklädningskläder och ska göra en liten affär. Ni får gärna ta med mjölkkartonger, flingpaket och dyligt för att kunna fylla på i våran affär. Ni får också gärna ta med glödlampa av den gamla sorten för vi tänkte göra maraccas av dom genom att klä in lamporna i papier maché och sedan slå sönder glödlampan.

Vi håller på och startar upp ett arbete med tema djur och natur och där vi bland annat kommer att titta på spår i snön. Några barn har även börjat gjort fågelmatare utav gamla mjölkkartonger. Två stycken har vi hängt utanför matrummet. Vi håller på och introducerar lite nya saker på samlingarna som till exempel namnupprop med barnens kort och namn, (som de får sätta upp på väggen) klappa stavelser till varje namn och de kommer även att få sin bestämda plats med hjälp av ett kort på sig själva. Vi pratar om veckodagar, datum och månader. Vi kommer att ha en utflyktsdag i veckan då vi går utanför förskolan och besöker till exempel brandstationen, skogen eller går och tittar på tågen.



Gymnastiken kör igång igen för de barn som är födda -07. Vi kommer att ha gymnastik tillsammans med barnen på Gullvivan som också är födda -07. Sedan kommer vi att tillsammans gå till matsalen för att äta så som vi gjorde på höstterminen. Ni som hämtar kl. 13.00 kan komma till matsalen på Folkasbo. De barn som är kvar på Gläntan kommer att ha rörelse i lekhallen eller ute.

På torsdagar kommer vi att gå på en promenad från gården som till exempel att gå till skogen eller lekparken.

Vi kommer att åka pulka på torsdag 24/1 i backen vid lekparken. Alla som åker pulka måste ha hjälm på sig. Torsdagen 31/1 åker vi skridskor. De som ej har skridskor får leka runt planen. Är det någon som äger ett extra par skridskor och vill låna ut dem får gärna höra av sig till oss. Hjälmtvång även då. Onsdag 29/1 startar vi upp med våra smågrupper på Hajen där vi pratar om känslor och hur vi är mot varandra genom att se på film, läsa böcker och använda oss av vårt stegvismaterial.

Detta händer framöver:

28/2 stänger vi 16.00 för APT  
Föräldramöte 14/3 kl 17.45-19.15  
18/3 stänger vi 16.00 för APT  
22/3 har Gläntan stängt för kompetensutveckling

Hälsningar Anne-Marie, Ann-sofie, Camilla, Malin, Ann-Britt, Anna, Charlotte och Åsa.