

Månadsbrev September-Oktober

Nu börjar vi komma igång efter sommarledigheter! Hösten närmar sig men vi hoppas på soliga och klara höstdagar. Se gärna över era barns galonkläder och gummistövlar, för helt utan regn klarar vi oss inte!

Vi hälsar Agneta Lindahl-Danielsson välkommen tillbaka till oss! Hon kommer främst att vara på Båten under hösten men barnen på Tåget kommer också träffa henne.

Vi välkomnar också ett antal nya barn som börjar både på Båten och Tåget under augusti och september.

Några viktiga datum att komma ihåg:

Kompetensutvecklingsdag den 16/9, ingen verksamhet på förskolan. Förskolan stängd.

Pedagogerna har **APT-träffar, måndag den 19 september och torsdag den 20 oktober**, förskolan stänger **16.00** dessa dagar.

Collagefoto kommer och fotograferar oss **torsdagen den 15 september kl. 8.30**.

Vi påminner om våra leksaksdagar som är 1:a tisdagen varje månad.

Vi undanber oss kalasinbjudningar på förskolan om inte alla barn är bjudna. Detta skapar frågor och undringar hos barnen. Vi har en kompislista uppsatt i hallen där ni föräldrar kan fylla i er, så att andra barns föräldrar kan ta kontakt vid behov, t ex kalasinbjudningar.

Båten:

På Båten har vi startat upp med flera barn som kommit från Tåget och några helt nya. Vi har smygstartat med storsamlingar, med lite varierande inslag för att lära känna varandra ännu bättre. Barnen har på dessa första veckor hunnit bli riktigt varma i kläderna och har kommit igång med samspel och kreativitet. Så småningom kommer vi dela upp barnen i grupper inför våra gruppträffar. I gruppträffarna kommer vi arbeta med våra mål bl a språk, matematik, teknik och natur. **Gymnastiken börjar torsdag vecka 38, kl 10.00** för de blivande 6-åringarna. De som vill byter om och duschar. De yngre barnen kommer att ha skapande på förskolan.

Tåget:

På Tåget har vi startat upp med lite mindre antal barn men inskolningarna avlöser varandra nu under september och senare i höst. Vi har sångsamlingar och barnen får bekanta sig med oss och nya vänner under dagen. Anita är tillbaka på Tåget efter en termin på Båten. På onsdag fm går vi till skogen eller gör en utflykt till något annat roligt ställe.

Vi ser fram emot en härlig höst!

Med vänliga hälsningar från pedagogerna på Folkasbo!