

Hej hej

Här kommer ett kombinerat månadsbrev och information från föräldrakvällen. Först och främst vill vi tacka för den fina uppslutning vi hade på kvällen. Inledningsvis pratade vi lite grann om vårt arbete med att försöka skapa en röd tråd som ska följa barnen från förskolan och genom skolåren i Sköllersta skola. Något vi har arbetat med under hösten och våren är ett språkmaterial som heter Bornholmsmodellen, denna arbetar även skolan med. Det är sagor, rim och ramsor mm. Det finns forskning som säger att detta är ett bra sätt att knäcka läskoden.

Vi fortsatte prata lite om vår kommande vårutflykt som vi tänkt ska gå till nya lekparken i Kumla den 27/5. Mer information kommer senare men ni kan kanske börja fundera om ni kan hjälpa oss med skjuts. Den 20/5 vill vi även bjuda in er till en härlig arbetskväll där vi hjälps åt att bygga roliga miljöer till barnen. Vi kommer att fråga barnen vad de vill att vi bygger, barnen är välkomna att följa med.

Vi fortsatte kvällen med att titta på Skogens bildspel, där vi berättade lite vad vi gör under dagarna. Vill ni se det, fråga oss så fixar vi det.

Något som framkommit från föräldrar är att inte parkera era bilar framför den stora grinden då det är svårt att komma ut från parkeringen utan att riskera att repa fäljarna mot refugen. Vi ber er även att stänga av motorn när ni lämnar era barn då tomgångskörning inte är bra för miljön.

Vi har reflekterat över att många av barnen inte hälsar på varandra och på oss pedagoger när de kommer på morgonen samt att de inte säger hejdå när de går hem. Vi anser att detta är något som man bör ha med sig samt att det är viktigt att alla ska känna sig sedda. Vi har tragglat med dem att hälsa och att säga tack när de blir serverade mat. Hoppas ni tycker det är ok och ni får gärna hjälpa oss med detta.

Ojoj känns som det blev en pekpinne men se det som något positivt ;)

De senaste veckorna i skogen har varit ömsom sol ömsom regn vilket gör det svårt med kläder, vi klär på och vi klär av. Det känns som vi behöver ha både tunna och fodrade regnkläder på kroken ett tag till.

Nu önskar vi er alla en skön påsk och hoppas ni hinner njuta av lite ledighet.

# Glad Påsk



Hälsningar Carina, Linda  
och Maria