

# Luciasagan

Det var en gång en liten lucia som var ute och gick. Det var mörkt och kallt ute.

*Ute är mörkt och kallt*

Hon tittade upp på himlen och då såg hon en vacker stjärna som blinkade åt henne.

*Blinka lilla stjärna där*

Lucian var på väg till sina kompisar. När hon kom fram satt tärnan, stjärngossen och pepparkaksgubbarna där i köket och grät.

Varför är ni så ledsna?, frågade lucian.

Jo, för tomtefar har blivit sjuk, sa tärnan.

Han har fått en förfärlig snuva, han bara nyser och nyser, sa stjärngossen.

Nu kan han ju inte vara med i luciatåget, sa pepparkaksgubbarna i munnen på varandra.

*Tomtefar snäll och rar*

Men det är ju flera dagar kvar. Han hinner nog bli frisk ska ni se, sa Lucian. Nu sjunger vi en sång i stället så ni blir lite glada igen.

*Lusse lelle*

Nu kom Lucian på en viktig sak! Tomten skulle ju baka alla pepparkakor och lussekatter till luciafesten. Det skulle han ju inte orka göra nu när han blivit sjuk! Hur skulle dom göra nu?

Då knackar det på dörren och in kommer Pippi Långstrump!

Hejsan hoppсан allihopa!, säger Pippi. Värst vad ni ser ledsna ut då, vad är det som har hänt?

Lucian berättar allt för Pippi. Då tar Pippi upp en kavel ur förklädet och börjar baka där mitt på golvet.

*Se nu när Pippi på golvet bakar.*

Hoppсан! Herr Nilsson åt visst upp alla kakor! Fy på dig Herr Nilsson!

Ni får nog gå till sockerbagaren nere i stan i stället. Han är jättebra på att baka, säger Pippi. Det gör dom.

*Sockerbagaren*

Nu har vi pepparkakor och lussekatter så det räcker till alla på festen, vilken tur!

*Lussekatt och pepparkaka*

Nu bestämmer dom sig för att gå hem till tomten för att se hur han mår. Tomten bor längst bort vid skogens slut så dom får gå länge, länge.

*I ett hus*

Där hemma i sitt hus sitter tomten vid bordet tillsammans med den lilla haren som sprungit från jägaren.

Tomten hade blivit mycket piggare nu, han var inte alls så snuvig längre, det var ju tur! Nu var det i stället alla tio små tomtenissar som hade blivit sjuka, berättade tomten. Dom hade varit ute och busat i snön hela dagen, men nu hade dom fått hoppa i säng för att sova, så dom skulle hinna bli friska till lucia, sa tomten.

### *Tio små tomtenissar*

Nu kan vi väl sjunga en sång tillsammans och fira att du känner dig piggare, säger Lucian till tomten.

Ja, det gör vi! Vi sjunger den om det lilla ljuset, säger tomten.

### *Det lilla ljus jag har*

Snipp, snapp, snut, så var den sagan slut!